

Αγαπητοί Γονείς,

Είμαι μια μαθήτριά από το 1ο Γυμνάσιο Καισαρικής. Εδώ και κάποιες εβδομάδες έχουν έρθει παιδιά - πρόσφυγες από άλλες χώρες να να κάνουν μάθημα στο σχολείο μας.

Η Διευθύντρια του σχολείου μας έχει εξηγήσει ότι αυτά τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια από όλους μας να να μπορέσουν να εξοικειωθούν με το περιβάλλον. Εγώ και το τμήμα μου προσπαθούμε να τους μαθαίνουμε ελληνικές λέξεις. 3 παιδιά από αυτά έχουν έρθει στο τμήμα μας.

Στα διαγγραφήματα τους μαθαίνουμε ελληνικές λέξεις όπως τα ονόματα των καθηγητών και τα μαθήματα που κάνει ο καθηγητής τους. Τους μαθαίνουμε ξευάρισμα στο σχολείο με την βοήθεια των καθηγητών. Πολλές φορές όμως η επικοινωνία και η συνεννόηση μεταξύ μας δεν είναι επιτυχής. Έτσιχως να εφιάς, βοηθάνε και παιδιά από άλλα τμήματα και μεγαλύτερες τάξεις.

Αυτά τα παιδιά και εφείς έχουμε αρχίσει να νιώμασε τόσο καλό φίλοι ώστε ο ένας να συμπαρασέκεται στον άλλον.

Κάποιοι από εφείς νοιώθουν ότι είναι ίσοι με εφιάς ενώ κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι είναι κατώτεροι από εφιάς. Σε κάποια από τα μαθήματα προσπαθούν να συμμετέχουν λαμβάνοντας την επιβράβευση των καθηγητών αλλά και των συμμαθητών τους. Δυστηχως όμως υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν τους βοηθάνε. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι αυτά τα παιδιά χρειάζονται ειδικούς καθηγητές να να μπορέσουν να μάθουν ε την γλώσσα και να καταλάβουν τα μαθήματα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν έχουμε αυτούς τους καθηγητές.

Οι υποδιευθυντές αναζητούνται να κάνουν ειδικό μάθημα

σε αυτά τα παιδιά. Την ώρα του μαθήματος, εφείς τα παιδιά προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε τι λέει ο καθηγητής με όποιον τρόπο μπορούμε.

Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε βοήθεια. Η μόνη λύση είναι να πάτε στο γυμναστήριο και να γυμναστείτε καθημερινά.

Ευχαριστώ που με ακούσατε.